

Några tankar om talet 666 och "vilddjurets märke"

[Spara som PDF](#)

Varifrån kommer talet 666 i Bibeln? Vad betyder det? Hur skall det tolkas? Vad står det egentligen i den ursprungliga grekiska grundtexten? Skall talet tolkas på något kryptiskt sätt utifrån någon mystisk talmystik? Frågorna är många kring detta mytomspunna tal 666. Jag skall här dela några tankar och lite fakta kring det här. Kanske jag fyller på med mer information med tiden allt eftersom jag upplever att insikten ökar.

Det står endast på ett ställe i Bibeln om märket 666, och det är i Uppenbarelsebokens kapitel 13, vers 16-18, i Nya Testamentet:

"Och det [avser det andra vildjuret, den falske profeten] tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Svenska Folkbibeln)

1. Den grekiska grundtexten

Här är uppenbart att märket både hör ihop med människors identitet (det styr ju vem som kan handla) och med vildjuret som person (det har med hans namn att göra). I den grekiska grundtexten för det här Bibelordet representeras talet 666 av tre grekiska bokstäver x c v' som kallas "chi xi stigma" (x c v' visas inte rätt här eftersom webbsidan inte visar äkta grekiska tecken). Grekerna använde från 200-talet f.Kr. och framåt sina bokstäver för att representera siffror. Systemet kallas för det joniska talbeteckningssystemet. De första nio bokstäverna representerade 1-9, nästa nio 10-90 och de sista nio 100-900. Men eftersom det grekiska alfabetet enbart hade 24 bokstäver la man till äldre symboler för att komma upp till 27 stycken. Ett av dessa extratecken var *stigma* som stoppades in så att det fick värdet 6. "chi xi stigma" betyder därför 600 + 60 + 6 och det gör att en ganska korrekt översättning av grundtexten då blir "sexhundrasextiosex" - som det står i Svenska Folkbibeln.

2. Vad för typ av märke?

Personligen har jag utifrån ovanstående fakta svårt att tro att vilddjurets märke kommer att ha ett utseende som är som siffrorna "666" (vilket ursprungligen är arabisk talrepresentation). Det stämmer ju inte med den grekiska grundtexten. Istället kommer märket troligen mer vara kopplat till **värdet** sexhundrasextiosex, för då spelar det ingen större roll hur vi skriver det, bara det stämmer med grundtextens **värde**. Bibelordet visar ju också att det handlar om att **räkna ut** vilddjurets tal, inte om att spekulera i dess utseende.

Intressant att notera är att *stigma* som ord kan betyda "märke, brännmärke, stämpel, tecken, kännetecken" (se i engelsk ordbok). Kanske Gud i detta vill signalera att det handlar om ett synligt märke på huden av något slag? Ja, det här bekräftas av att det grekiska ordet för "märke" (charagma) i Upp 13:16-18 egentligen betyder "märkning, rispa, etsning, stämpel, graving". Om det vilddjurets märke som kommer verkligen skall stämma med Bibelordet, så tycks det alltså vara så att vilddjurets märke skall vara ett tatuerat eller etsat märke på huden. Många talar idag om möjligheten att injicera ett litet s.k. RFID-chip under huden, men en sådan teknik stämmer inte helt med Bibelordets innebörd. Det finns teknik som gör det både billigare och snabbare att applicera en märkning.

Men jag vill här lägga in en liten brasklapp. I Bibeln står det inte att vilddjuretsmärke är det som används **när** man köper och säljer. Det står bara att man **får lov** att köpa och sälja om man har tagit emot märket. Kanske det blir så att märket bara kommer att signalera tillhörighet, och att denna tillhörighet öppnar upp för **möjligheten** att köpa och sälja. Sedan kanske det är annan teknik som används **när** man köper och säljer. Då tror jag personligen att biometri-teknik blir viktig. Alltså att man identifierar sig med något som man alltid bär med sig och utan att något behövs appliceras på/i kroppen, som t.ex. fingeravtryck, handflatans avtryck eller ögonidentifiering (irismönsteranalys) + eventuellt en pinkod i kombination med detta. Det blir den allra billigaste lösningen, och en ganska säker sådan.

3. Tydlig samhörighet med personen Antikrist

Vilddjurets märke signalerar framförallt samhörighet, och man skall observera att Uppenbarelseboken säger att ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan att ha "**märket, vilddjurets namn eller dess namns tal**" (the mark, or the name of the beast, or the number of his name) på högra handen eller på pannan. Här tycks finnas tre alternativa märkningar eller så är det en kombination. Talet 666 sägs också vara en människas tal och vilddjurets namns tal. Så det finns alltså helt klart en koppling mellan talet 666 och en särskild människa som i den

yttersta tidens sista sju år agerar som Antikrist. Därför tror jag inte 666 enbart representerar ett system, en speciell religion eller något i den stilen. Bibeln säger ju att talet representerar en människa! Men talet kommer helt klart spela en roll i ett system som styr människors möjlighet att köpa och sälja.

4. Det skall inte vara svårt att förstå när det är dags att förstå

Min uppfattning om tolkningen av vad 666 står för, är den att Gud självklart inte har tänkt att det här skall vara så svårt att man måste vara expert på talmystik, grekiska, historia eller något annat för att man skall förstå vad Gud vill förmedla. Därför skall vi nog läsa talet precis så som det står. Men Gud har valt att förmedla det här till oss på ett sätt som IDAG är lite underligt och kryptiskt, och det har gett näring åt alla möjliga spekulationer under historiens gång. Gud har här dolt en sanning som skall uppenbaras först när tiden är inne. Om vi skulle få veta allt i förväg skulle vi förmodligen bli uppblåsta och högmodiga. Så han döljer sina sanningar för oss för att vi skall vara beroende av honom istället för att klara av allt med egen kunskap och förträfflighet. Därför tror jag att inte någon enda människa ännu förstår den fulla betydelsen av talet 666 och vilddjurets märke. Men för den som håller fast vid sanningen och beroendet av Gud, kommer han att uppenbara innebörden av talet och märket när det är dags att ha den kunskapen. Jag är övertygad om att vi kommer att få den kunskapen enkelt och gratis när tiden är inne. Ingen kommer att behöva köpa "den senaste boken" för att få de kunskaper som behövs för att klara sig undan, inte heller gå på någon särskild Bibelskola, etc.

Än så länge har alltså ingen fulla sanningen om detta tal 666, men det är inte fel av oss att studera Skriften för att finna denna sanning. I Daniels bok (GT) 12:4 står det:

"Men du, Daniel, må gömma dessa ord och **försegla denna skrift intill ändens tid**; många komma att rannsaka den, och **insikten skall så växa till.**" (1917-års översättning)

Detta Bibelord kan vi säkerligen även applicera på tolkningen av talet 666. I så fall säger det oss, att ingen än så länge haft den fulla sanningen, men vi kommer att finna den i den yttersta tiden om vi studerar Skriften. Låt oss därför läsa Bibeln framför allt annat!

5. VARNING!

Varför är det viktigt att veta vad vilddjurets märke är för något? Jo, för att vi inte skall ta emot det. Varför det? Läs uppenbarelsesboken 14:8-12 så förstår du. Det

här är ett mycket allvarligt Bibelord. Det är inte jag som utfärdat denna hotfulla varning, det är Bibeln, Guds profetiska Ord:

Upp 14:8-12: "Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: 'Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.' En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: '**Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin**, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.' "

6. Det flesta tar tacksamt emot märket

Det är många som är oroliga för att i okunskap ta emot vilddjurets märke. Men finns det en risk att som kristen ovetandes ta emot detta märke? Vad kan vi vara observanta på så att vi inte tar emot märket? Om vi läser Upp 13:11-15 så ser vi något viktigt, det andra vilddjuret (även kallat "den falske profeten") får jordens invånare att tillbe det första vilddjuret (Antikrist):

Upp 13:11-15: "Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och **får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret**, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befäller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild."

Den falske profet som "marknadsför" vilddjuret [Antikrist] får alltså världen att tillbe honom. Men det här sker inte med ett tvång över vanligt folk, för i Upp 13:3-4 ser vi att folk beundrar vilddjuret och löper efter honom.

Upp 13:3-4: "Hela jorden **förundrade sig** över vilddjuret **och följde efter det**, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: '**Vem är som vilddjuret**, och vem kan strida mot det?' "

Folk i allmänhet är alltså mäktigt förtjusta över vilddjuret! Man förförs av de tecken han kommer att göra (se 2 Tess 2:9). Detta är alltså något som vi inte skall dras med i om vi skall klara oss undan denna förförelse som leder till fördärvet. Vi skall läsa i Upp 13:16-17 där vi kan se att de flesta kanske rent av tar emot märket i tacksamhet.

Upp 13:16-17: "Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal."

Den falske profeten tycks enligt Folkbibelns översättning *tvinga* alla människor att ta emot märket. Men det grekiska ord *poieo* som Folkbibeln översatt med "tvingar" skall snarare översättas med "förmår", att alla *förmås* att ta emot vilddjurets märke. Den grekiska grundtextens ord här handlar inte om ett tvång (under hot) utan mer om att man "påverkas" till att göra något, att man "åstadkommer" något. Läser vi 1917-års översättning så är detta mer tydligt (även i andra översättningar).

Upp 13:16:-17: "Och det **förmår** alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälarna, att **låta giva sig** ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal."

Jag tror därför att den yttersta tidens världsregering kommer göra detta utdelande av märket på ett mycket elegant sätt. Kanske logistiken kring massvaccinationer kan ge oss en liten hint om hur det kan gå till. För storskaligt blir ju även detta utdelande av märket, och det kräver en logistik i nivå med massvaccinationer. Förmodligen föregås märkningen med vilddjurets märke av en ännu större oro i världen än vad vi hittills sett. Det tycks ju som om alla hotbilder om terrorism, kriminalitet, ekonomisk kris, pandemier, krig, miljökatastrofer och klimatförändringar samverkar för att mänskligheten skall acceptera ett globalt ledarskap. Vi går åt det hållet med stora steg. Så den världsledare som Bibeln kallar vilddjuret och Antikrist är säkert redan efterlängtd av många, även om

man då inte förknippar honom med det Bibeln säger. Det står ju som sagt att människorna kommer att tillbe och beundra honom (Upp 13:3-4). Så de flesta tar villigt emot detta märke eftersom det kanske är förknippat med fler löften än att bara kunna köpa och sälja. Motkravet tycks vara att man tillber Antikrist, och det kan säkert många gå med på vid den aktuella tidpunkten.

Så tidens nöd, kaos, och därmed oro (allt sådan som "den hemliga makteliten" tycks regissera fram, men som ytterst sett styrs av satan) kommer pressa fram att de flesta tar emot vilddjurets märke utan att direkta hot behövs. Det är ändå ett indirekt hot kan vi säga, eftersom ingen skall kunna köpa och sälja utan märket. Det blir även ett indirekt tvång att tillbe vilddjurets bild, eftersom de som inte gör det riskerar att bli dödade. Men som jag redan nämnt, kommer nog inte många ha några som helst problem med detta. Och vad jag förstår är det bara de vakna Jesu sanna lärjungar som kommer att vägra ta emot detta märke, trots alla fördelar det kommer att innebära.

7. Låt varna er!

Så nu har vi några tydliga markörer som vi kan hålla utkik efter för att varna oss. Är vi vakna i vår kristna tro tror jag inte vi kommer att missta oss utan se allt klart:

- människorna *förmås* att ta emot vilddjurets märke pga av alla kriser i världen (naturliga eller regisserade) som t.ex. en skenande ekonomi, utbredd korruption och kriminalitet, terrorism, miljökatastrofer, pandemier, etc.
- man kan inte köpa och sälja utan att ta emot märket. Man tar alltså emot märket just för att över huvudtaget kunna utföra ekonomiska transaktioner.
- märket är kopplat till Antikrists person, hans namn och hans namns tal som är 666. De som tar emot märket beundrar honom.
- märket kommer att appliceras på högra handen eller på pannan, kanske som en tatuering eller annan märkning på huden.
- den som förmår folk att ta emot märket får också folk att tillbe vilddjurets/Antikrists bild. Detta är förmodligen inget problem för alla dem som uppskattar och beundrar Antikrist.

8. Hur klarar man sig utan att kunna köpa och sälja?

Jag tror att de troende i den absolut yttersta tiden får räkna med mirakler från Gud när det gäller försörjningen, precis så som det var med det judiska folket under deras vandring i öknen. Jag tror också man får räkna med hjälp från godhjärtade människor. MEN observera också att detta: i Bibeln står det om att **köpa** och **sälja** är det som begränsas om man inte tar emot vilddjurets märke.

Det innesluter så klart inte gåvor eller byteshandel. Jag tror därför också att byteshandel kommer att blomstra under denna svåra tid, både vad gäller varor och arbete.

Nu hoppas jag att denna text har varit till någon slags vägledning, jag hoppas inte du blivit uppskrämd eller förbryllad. Min avsikt är att vi skall vara vakna i den yttersta tiden som troligen ligger ganska nära inpå oss, och att vi förtröstar på både Guds vägledning och omsorg. Vi är ju hans barn!

/Lennart