

Han är närmre än du tror - sången

[Spara som PDF](#)

"Han är närmre än du tror" - en sång jag skrivit som jag hoppas kan ge tröst och hopp i orostider.

Här kan du lyssna till den:

Klicka på [denna länk](#) för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).



Text till "Han är närmre än du tror"

1. När din kraft har tagit slut, när din låga flämtar som om ljuset brunnit ut, när dom planer som du har suddas bort: Han är där, Han är där.
2. Alla böner som du ber, plötsligt känns det som om Gud Han inte hör dom mer. I den stillhet som du glömt finns det gömt: Han är där, Han är där.

Refräng:

Bara vila i Guds hand, du skall inte vara rädd, du skall veta att Han älskar dig på alla sätt.

All den oro som du har, den skall Jesus själv ta bort, alla frågor få ett svar. Herren Gud som håller hela världen i sin hand, Han är närmre än du tror.

3. I en värld som står i brand, i en tid när inget land är någon säker plats, när det verkar som om Gud inte finns: Han är där, Han är där.

Stick:

När du ser hur vår värld förstörs, skall du veta det, att det är precis så som Jesus sagt att det skulle bli.

När du ser hur all kärlek dör, ja, då är det inte länge kvar tills Han kommer hit och

hämtar oss.

Ladda hem

Högerklicka [på denna länk](#) om du vill ladda hem ljudfilen (mp3)

Noter

Via [denna länk](#) hittar du noter med text och ackord i både C-dur och B-dur

Min son Johannes skall ha ett stort TACK för att han producerade det hela.
Dessutom ett varmt tack till gitarristen Petter Alin samt Sofia Holmberg för den fina sången.

/Lennart